

INHOUD**blz.****blz.**

Gedicht	1	Hartelijke groet aan wijk 1	16
Van de redactie	2	Kinderkerstfeest in de Kapel	17
Om te beginnen	2	Verrijkingsreis naar Ghana	17
Uit de gemeente	5	Kindernevendienst	20
Uit de kerkenraad	8	Ned. Bijbelgenootschap	21
College van Kerkrentmeesters	9	Overige korte berichten	21
Diaconie en zending	12	Bijbel leesrooster NBG	22
Kantelpunt en kiezen	14	Diensten Ontmoetingskerk	23
Middagdienst zondag 26 jan.	16	Diensten Adventkapel	24

*_**

TIJD

Niemand kan een dag vervangen;
wat geweest is overslaan
en wat komt, wordt weer gelopen
op het pad van ons bestaan

Kijk niet om bij nare dingen
kijk vooruit, bouw aan geluk
koester je herinneringen
help elkaar en maak niets stuk

Elke dag is weer bijzonder
heeft genoeg aan wat er speelt
bij een nieuw jaar aangekomen
wens ik dat men liefde deelt

Cobie Verheij-de Peuter

*_**

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de eerste uitgave van de BIJEEN voor het jaar 2020. Zoals gebruikelijk weer in een andere kleur kaft gestoken.

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij, alle medewerkers van BIJEEN, iedereen een gezond en voorspoedig nieuw jaar toe. Wij hopen dat er evenals afgelopen jaar weer veel informatie zal worden aangeleverd, zodat BIJEEN de moeite waard blijft om te lezen.

In deze uitgave, naast de gebruikelijke rubrieken, informatie over een door Ilse Ploeg te ondernemen “verrijksreis” naar Ghana, een korte evaluatie van het gehouden kinderkerstfeest in de Kapel afgelopen december en een interessant stuk over “kantelpunt en kiezen”.

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor het volgende nummer van BIJEEN (februari 2020) kan ingeleverd worden t/m dinsdag 21 Januari 2020 op het volgende adres: Egelskop 12 / aglburger@ziggo.nl.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

OM TE BEGINNEN



Midden in de nacht -aan het begin van (weer) een nieuw jaar, gaat bij ons thuis altijd een fles *prosecco* open. En terwijl we de wijn inschenken en opdrinken, wensen we elkaar het beste voor het nieuwe jaar. *Proost! Op het nieuwe jaar!*

...

Jan Nieuwenhuis is vorig jaar op 95-jarige leeftijd overleden. Hij hoorde tot de kloosterorde van de Dominicanen. Hij heeft tijdens zijn leven veel nagedacht over Johannes en diens bijbelboek -het evangelie van Johannes.

En hoe langer je je verdiept in een persoon, hoe meer hij voor je gaat spreken -hoe meer je hem je liefde verklaart. Dus ergens vertelt Jan Nieuwenhuis dat hij ooit bij het graf van Johannes heeft gestaan.

Ooit stond ik in Efeze aan Johannes' graf – onder de blote hemel, alles doodstil. Ik dacht terug aan die andere leerling, Petrus -en aan het graf van Petrus in Rome - een en al pronk en praal en drukte. De geschiedenis had er anders uitgezien als Johannes en niet Petrus de rots van Jezus' boodschap was geweest.

Ik denk dat je zo'n aanname -zo'n veronderstelling niet helemaal hard kunt maken. Bovendien is het met de geschiedenis van de kerk gegaan zoals het is gegaan. Daar verander je achteraf niet zo veel meer aan.

Maar feit is dat Johannes een buitenbeentje onder de vier canonieke evangelisten is geweest. In zijn vertellen over Jezus heeft hij soms heel andere aspecten belicht dan de andere drie evangelieschrijvers.

...

Zoals ook het verhaal van de bruiloft te Kana. Johannes vertelt als enige over de bruiloft te Kana. En hij vertelt dan, dat Jezus de bruiloft eigenlijk redt. Want de wijn is op. Maar Jezus zorgt op wonderlijke wijze voor nieuwe voorraden.

Maar waarom vertelt Johannes *eigenlijk* dit verhaal? Waarom vertelt *alleen* Johannes dit verhaal?

Jan Nieuwenhuis vertelt, dat hij tijdens zijn opleiding -dat moet in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw geweest zijn- de Bijbel vooral nog leerde lezen als een soort *verslag in de krant*. *Toen en toen is dit gebeurd. Je kunt er de krant op nalezen.*

Maar hij voelde al snel aan dat je de Bijbel anders moet lezen. *Eigenlijk is de Bijbel een en al lied en poëzie* -vertelt hij. *Wat jammer dat ze er proza van hebben gemaakt* -vervolgt hij. Het gaat hem meer om de diepere laag van een tekst -het gevoel dat een tekst oproept, dan om de feiten van het verhaal.

De diepere laag -het gevoel -de bedoeling van het verhaal. Er zit ontzettend veel symboliek in dit verhaal. De wijn heeft symbolische betekenis.

In onze avondmaalliturgie wordt er vaak een verband gelegd tussen de wijn en het bloed van Christus. *Dit is mijn bloed voor jullie vergoten.* Wie weet klinkt dat hier ook al door in deze wijn, die Jezus schenkt.

Maar wijn heeft ook met het Koninkrijk van God te maken. Als teken van vreugde symboliseert de wijn het Koninkrijk van God. *Als er vrede op aarde is. Als ieder tot zijn recht komt en tot bloei komt.*

Dan is het ook niet onlogisch dat het de beste wijn moet zijn. Als je wijn met het Koninkrijk van God associeert, dan natuurlijk niet zomaar een wijntje, maar de beste wijn. De profeet Jesaja heeft het ergens over het Koninkrijk van God als *een feestmaal met uitgelezen gerechten en belegen wijnen.*

Zoals water meer bij het alledaagse hoort, zo hoort wijn -de beste wijn bij het Koninkrijk van God.

Wij noemen God vaak *liefde*: God is liefde. Ergens breekt iemand een lans voor vriendschap in plaats van liefde. Want je kunt maar een paar mensen echt liefhebben, maar met meer mensen een vriendschapsband hebben. Ik vind dat wel een mooie gedachte. Maar misschien gaat het God wel vooral om dat Koninkrijk. *Van vrede -van recht -van bloei.* Waar *iedereen* tot zijn recht komt.

...

De evangelist Johannes geeft betekenis aan zijn taal. Er staat meer dan er staat. Het is dichterlijke taal -geen krantentaal. Het is poëtische taal -geen proza. Zo ook als hij het over water heeft dat wijn wordt.

Proost! Op het Koninkrijk van God!

ds. René Alkema

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

UIT DE GEMEENTE



BESTE WENSEN

Eerst maar voor iedereen een gezegend 2020 gewenst. Hopelijk wordt het een goed jaar voor u en voor jou.

BIJ DE DIENSTEN IN JANUARI

De diensten in januari staan voor een groot gedeelte in het teken van de *Epifanie*. We lezen de verhalen waarin Jezus voor het eerst *verschijnt* aan de mensen. De wijzen uit het Oosten, de doop van Jezus, de bruiloft waar water wijn wordt, en de roeping van de eerste leerlingen staan op het rooster.

Op 19 januari vieren we Avondmaal.

MUZIEK OP VERZOEK

We willen *iedereen* gelegenheid geven om op de laatste zondag van de maand in de Ontmoetingskerk een lied via een clip (youtube, etc.) aan te dragen, dat dan tijdens de collecte wordt getoond. Dat kan een geestelijk lied zijn -dat kan klassieke muziek zijn -dat kan hedendaagse muziek zijn. Enige voorwaarde is dat het niet te lang duurt (laten we zeggen: ca. 3 minuten) Heeft u -heb jij een lied dat u -dat jou aanspreekt? Wil je het een keer in de zondagse dienst laten zien/horen? Mail dan een lied -graag met het internetadres -en motivatie naar renealkema@xs4all.nl en we proberen zo snel mogelijk (jo)uw aanvraag te honoreren.

ONTMOETINGSDIENST

Op vrijdag 3 januari om 19.30 uur vindt er weer een ontmoetingsdienst plaats in de zaal van *Dijckstate*. Bij een ontmoetingsdienst is er eerst een (korte) viering –de ontmoeting met God. Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken en met elkaar te praten –de ontmoeting met elkaar. Kerkelijk werker Jan Grootendorst is deze keer de voorganger. Gerard Zwart speelt piano. Wie weet tot vrijdag 3 januari en anders wellicht tot vrijdag 7 februari.

AFSCHEID AMBTSDRAGER(S)

We nemen in januari afscheid van Eduard Verhoef als pastoraal

ouderling. Zijn ambtstermijn zit er (ruim) op. We zijn blij dat hij een tijdlang ouderling is geweest. We vinden het jammer dat hij er nu mee "ophoudt". Maar we respecteren zijn besluit. Bovendien geeft dat anderen de gelegenheid om de vacante plek op te vullen!!!!
Wouter van de Kamp blijft als diaken nog een half jaar aan. Dat betekent dat hij nog tot de zomer "aanblijft". Ook met hem zijn we blij. Fijn dat hij nog even blijft.

FILM OP 18 JANUARI

We gaan op zaterdag 18 januari kijken naar de film *I, Daniel Blake* (2016).

De 59-jarige Daniel Blake (Dave Johns) verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat en de bijstand moet doen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Hij probeert zich een weg te banen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem. Dan ontmoet hij Katie (Hayley Squires), een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen, die hem besluit te helpen. Katie zit zelf echter ook behoorlijk in de problemen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug...

De regisseur (Ken Loach) neemt het op voor de gewone man die stand moet houden in het hedendaagse Engeland. Ondertussen laat hij een onthutsend beeld zien van de sociale misstanden in Engeland. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand in deze film en dat maakt de film een oprechte, emotionele en uiterst innemende film. Iedereen is welkom. De zaal is om 19.30 uur open. Er staat dan koffie klaar. Na de film is er nog gelegenheid om wat te blijven drinken. De kosten zijn € 2,50 per persoon (voornamelijk om de filmlicentie en de energiekosten te betalen).

CURSUS

Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari ben ik twee dagen op cursus: "de pastor als ethicus". In de omschrijving van de cursus staat, dat 'de predikant in het pastoraat op twee manieren met ethiek heeft te maken. De ethiek *van* het pastoraat betreft keuzen van de pastor: hoe gaat hij om met macht en gezag, met schaarse tijd, te hoog gestelde of botsende verwachtingen, met pijnlijke of gevoelige informatie, met pluraliteit in de gemeente, met persoonlijke vriendschappen? Ethiek *in* het pastoraat gaat over de *pastorant* die behoefte kan hebben aan morele coaching. Voorbeelden zijn vragen

rondom seksualiteit en gender, echtscheiding, keuzen rondom prenataal onderzoek met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking, keuzen rondom het levenseinde, rond burgerlijke ongehoorzaamheid. In deze cursus richten we ons op beide niveaus van morele reflectie.'

VAKANTIE

Vanaf dinsdag 7 januari tot en met maandag 13 januari neem ik een week vakantie (een vakantieweek die ik nog van 2019 over heb!)

BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl of via mijn mobiel: 06 12510037 (inclusief voicemail en whatsapp). Vaak ben ik op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur in de kerk –welkom!

Vriendelijke groet, ds. René Alkema

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

UIT DE KERKENRAAD



Op 2 december heeft de kerkenraad vergaderd.

Pastoraat in het beleidsplan

In deze vergadering heeft de kerkenraad de reacties op het onderwerp "Pastoraat" besproken, die gegeven zijn tijdens de gemeenteavond van 28 mei of daarvan apart, schriftelijk.

Uit de reacties komt naar voren dat vanuit de gemeente "omzien naar elkaar" een belangrijk thema van het Pastoraat is. De kerkenraad zorgt er voor dat in het beleidsplan duidelijk wordt gemaakt hoe dit thema binnen het Pastoraat vorm gegeven wordt. Een voorbeeld is "omzien naar nieuw ingekomenen": Dit is expliciet toebedeeld aan ouderlingen. De wijkindeling naar postcode èn toegang tot de ledenadministratie voor iedere ouderling maakt dit gemakkelijk en sluitend.

De folder over onze gemeente en de Gemeentegids maken het eenvoudig uit te leggen hoe onze gemeente is en wat er gebeurt. In de vergadering van januari zal de kerkenraad het onderwerp "Gebouwen en Inrichting" bespreken.

Begroting Diaconie 2020

Zoals in de vorige BIJEEN is aangekondigd, buigt de kerkenraad zich in deze vergadering over de begroting van de Diaconie voor het komende jaar 2020. Omdat deze begroting zich goed laat vergelijken met die voor het huidige jaar 2019, besluit de kerkenraad zonder veel discussie deze goed te keuren.

Hartelijk dank aan Miranda Verheul voor haar werk als penningmeester van de Diaconie!

Ilse Ploeg naar Ghana

Ilse gaat in het kader van haar studie verpleegkunde met enkele medestudenten op reis naar Ghana. Zij vraagt aan de kerkenraad toestemming om activiteiten in de Ontmoetingskerk te mogen organiseren die haar in staat stellen donaties te doen aan projecten die zij bezoekt.

De kerkenraad steunt dit initiatief van harte, het is goed om te zien

dat onze gemeenteleden ook ver buiten ons dorp het werk van Christus vorm geven.

De kerkenraad vergadert weer op maandag 6 januari.

Namens de kerkenraad,
Toon Moene (toon@moene.org).
telefoon: (0346) 21 42 90.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ik wil het nieuwe jaar eerst beginnen met iedereen die deze BIJEEN én deze pagina leest een heel gezond en mooi jaar toe te wensen. Ik vind het altijd vreemd, dat we dit aan het begin van elk jaar doen. Ik ben namelijk van mening, dat je op elke dag van het jaar iemand een mooi jaar toewenst. Toch? Maar het hoort er nu ook een beetje bij. Traditie is traditie.

UITBREIDING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ik had nu heel graag willen mededelen dat we een nieuwe kerkrentmeester gebouwen Maartensdijk hadden gevonden, maar helaas. Deze vacature staat nog steeds open.

We hebben echter wel versterking gekregen in de persoon van Anja Nauta. Zij zal de taak van secretaris overnemen van Hans . Hans heeft destijds deze functie formeel erbij gekregen, maar het voorbereiden van de vergadering (opstellen agenda en notuleren) werd door ondergetekende gedaan. Met de komst van Anja en al eerdere administratieve ondersteuning van Wilma vind er voor de penningmeester een lastenvermindering plaats.

Komend jaar gaat er gekeken worden, welke administratieve taken verder verdeeld kunnen worden. Het College van Kerkrentmeesters is een handboek aan het opstellen, zodat overdracht van taken makkelijker verloopt en het bekend is waar welke taken liggen. Mede ook, dat vele taken bij de diverse vrijwilligers liggen.

Doordat we nog geen kerkrentmeester gebouwen Maartensdijk hebben, zal Wim Duizer het eerste aanspreekpunt zijn wat onderhoud/calamiteiten/mankementen betreft.

KLUSGROEP

We zijn blij dat de klusgroep 1x per maand bij elkaar blijft komen. Niet alleen is dit een moment om de handen uit de mouwen te steken, maar de werkgroep heeft het ook een sociaal doel. De klusgroep heeft mandaat van het College gekregen om naar eigen inzicht te klussen.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN ONTVANGEN BEDRAGEN

Over de afgelopen periode kunnen wij het volgende melden:

Collecte t.b.v. kerk november € 519,96

Collecte t.b.v. kerk december € 448,10 (t/m 22 december)

COLLECTEBONNEN TIJDENS DE DIENSTEN

U kunt natuurlijk gewoon een bijdrage in de collectezak doen. Om echter gebruik te maken van de fiscale aftrek mogelijkheid zijn er collectebonnen in het leven geroepen. Deze bonnen kunt u bij het CvK bestellen. Na betaling worden de bonnen bij u thuisgebracht. Wanneer mogelijk voor de eerst volgende zondag.

Hoe komt u aan collectebonnen? Heel simpel. Maak € 20,00 (of veelvoud) over op NL77 INGB 0000 242 880 t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Hollandsche Rading o.v.v. uw adres. In verband met de kerst, bestel uw collectebonnen op tijd!

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2019

Heeft u uw bijdrage over 2019 nog niet voldaan, maar wilt u uw toezegging toch nog omzetten in een daadwerkelijke bijdrage? **Wilt u dit dan nog uiterlijk in de maand januari doen? Graag onder vermelding van VWB 2019**, zodat uw toezegging in het juiste boekjaar vastgelegd wordt.

De kerk incasseert niet, dus u moet zelf uw bijdrage handmatig of via een periodieke overboeking aan ons overmaken.

HET IS TIJD VOOR ACTIE KERKBALANS 2020!

Van 18 januari tot 1 februari 2020 wordt de landelijke wervingscampagne "Actie Kerkbalans" gehouden. Ook op onze vrijwilligers wordt een beroep gedaan. Want de mensen die de Bijeen bij u in de bus doen, brengen ook de enveloppe voor Actie Kerkbalans bij u langs. We wensen onze vrijwilligers veel succes!

OOK DE BELASTINGDIENST HELPT EEN HANDJE MEE

Jouw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Geef dan als periodieke gift. Zo kun je meer geven zonder dat het je meer kost. Een periodieke gift moet je schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen. Ook de kerk moet het formulier ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem contact op via cvk@pknmaartensdijk.nl Wij helpen je/u graag.

NOG TE DECLAREREN

In het eerste kwartaal van 2020 vindt de voorbereiding plaats voor het maken van de jaarrekening 2019. Wanneer u/je nog declaraties hebt liggen, lever deze dan uiterlijk 30 januari a.s. in. Dan kunnen de kosten nog meegenomen worden in het jaar 2019.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD KERKEN

De term MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) kent u waarschijnlijk al. Maar kent u ook de term MVK? Maatschappelijk verantwoord kerken? Nee? We leggen het even uit.

Feitelijk is het hetzelfde als MVO, maar dan voor ons in de kerk. We doen al aan MVK door de koffie via de Wereldwinkel aan te schaffen. Maar we kunnen nog meer doen. Wist u dat er voor 1000 vellen papier er 1/8 boom nodig is. We gaan het papierverbruik binnen onze kerk langzaam aan reduceren. Hoe kunnen we dat doen?

Door o.a. onderstaande maatregel die het College graag wil voorstellen:

Beamer met Zondagsbrief

Al ruim een jaar gebruiken we in de Ontmoetingskerk de beamer voor de liturgie en de mededelingen. En dit wordt als zeer prettig ervaren. Voorafgaand aan de dienst worden via de beamer de mededelingen gedaan en tijdens de dienst zingen we de liederen uit volle bost mee. De mededelingen én de liturgie is informatie die u dus ook op de Zondagsbrief aantreft. Echter, nu de beamer tijdens de dienst frequent gebruikt wordt, zal het aantal Zondagsbrieven afnemen.

De functie van de Zondagsbrief is niet meer “iedereen heeft er een tijdens de dienst”, want alle informatie komt tot u via de beamer, maar het krijgt de functie “extra informatie voor achteraf”.

We begrijpen, dat op de Zondagsbrief informatie kan staan die u graag nog even nodig heeft. Bijvoorbeeld een adres om een kaartje te sturen NAAR een gemeentelid. Met deze reden zullen er een 20-tal Zondagsbrieven op de tafel liggen, die na afloop meegenomen kan worden. Ook is de Zondagsbrief via de website www.pknmaartensdijk.nl te raadplegen.

Zo willen we in 2020 meer Maatschappelijk Verantwoord Kerken. Want waarom papieren liturgie (boekjes), als we ook alles via de beamer doen? En wilt u bijv. een kerst of paasliturgie voor naslagwerk mee naar huis nemen, dan liggen er vast een aantal om mee te nemen.

FACEBOOK

Volg je de Ontmoetingskerk Maartensdijk nog niet op facebook? Doen hoor. Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste activiteiten binnen onze gemeente. Like onze pagina of ga ons volgen.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

**DIACONIE EN ZENDING**

OPBRENGST COLLECTEN

Zondag 24 november	-	PKN/Pastoraat	€ 85,57
Zondag 1 december	-	Diaconie	€ 100,27
Vrijdag 6 december	-	Onkostenbestrijding	€ 44,87
Zondag 8 december	-	Diaconie	€ 124,30
Zondag 15 december	-	Solidariteitskas	€ 114,74
Zondag 22 december	-	Diaconie	€ 98,80

TUSSENSTAND ADVENTSPOT

Adventspot november	€ 270,96
Adventspot december	€ 254,75

SAMEN ETEN

Op donderdag 30 januari is er weer Samen eten in Maartensdijk. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom. Om ongeveer 18.00 uur begint de maaltijd.

In Hollandsche Rading is er Samen Eten op donderdag 2 januari en 6 februari. De maaltijd begint om ongeveer 12.30 uur en u bent welkom vanaf 12.00 uur in het Dorpshuis van Hollandsche Rading.

COLLECTEDOELEN

- zondag 5 januari - Solidariteitskas
- zondag 12 januari – Diaconie
- zondag 19 januari - PKN/Missionair werk Een goed verhaal. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor de ander, onze naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met de mensen om ons heen. De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk.

- zondag 26 januari - PKN/Jeugdwerk (JOP) Vrijdagavond, 7 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen.

Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofs-onderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant-en- klaar Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS. Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Kijk voor meer informatie op sirkelslag.nl.

GIFTENLIJST 2019

Light for the world:	€ 500
Amnesty International:	€ 500
Hart voor kinderen:	€ 500
Bartimeus Sonneheerdt:	€ 500
Vluchtelingenwerk:	€ 500
Edukans:	€ 500
Alzheimer Nederland:	€ 500
Leger des Heils:	€ 500
SOS Kinderdorpen:	€ 500
Amref Flying doctors:	€ 500
Philadelphia Foundation:	€ 500
Ilse Ploeg: Ontwikkelingsprojecten in Ghana:	€ 500

Werkgroep Diaconie en Zending,
Agnita Dijkstra

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

KANTELPUNT EN KIEZEN

Vaak wordt gesproken over de donkere dagen voor Kerst. Net voor Kerst ligt de kortste dag, wat mij betreft kan je de kortste dag maar weer gehad hebben. Voor mij is het een kantelpunt.

Als ik er aan denk vraag ik aan anderen net na de kortste dag of je het al kan merken dat het eerder licht begint te worden. Dat is mijn manier om duidelijk te maken dat het lengen van de dagen weer is begonnen, we afscheid nemen van de donkere tijd.

Het passeren van de kortste dag is voor mij een kantelpunt dat zich met een mesthoop als voorbeeld goed laat verklaren. Met het korter worden van de dagen zie ik een mesthoop als berg van afvalstoffen. Je hebt er niet zo veel aan.

Net na de kortste dag en nu de dagen weer langer worden zie ik dezelfde mesthoop heel anders. Uitkijkend naar het voorjaar zie ik een mesthoop na de kortste dag als bron van voeding voor planten.

Ik weet dat veel gemeenteleden ook genieten van de (moes)tuin. Ik ben benieuwd of het kantelpunt rondom de kortste dag als het gaat om een mesthoop herkend wordt.

Het ligt er dus maar aan hoe je ergens tegen aan kijkt. Het is een (onbewuste) keuze hoe je iets wil zien of hoe je iets doet.

In het verkeer laat iemand je weleens voorgaan om elkaar op een smalle weg te passeren. Wat doe je. Steek je even je hand op naar de chauffeur die aan de kant gaat staan om je er langs te laten om te bedanken voor het elkaar geven van voldoende ruimte of doe je dat niet. Zonder er bij na te denken is dat een keuze.

Op straat is dat hetzelfde. Neem je de moeite iemand te groeten als je langs elkaar loopt of doe je het niet. De dorpen waar wij wonen zie ik als gemoedelijk. Toch is het geen gewoonte elkaar op straat altijd te groeten.

We denken even aan de bijdrage van Daan met de titel "Elkaar groeten". Daan onderstreepte het elkaar groeten als prettige vorm van communicatie en als de manier om dichterbij elkaar te komen. Daan

sloot zijn bijdrage af met een verwijzing naar een Trouw-columnist die had geschreven dat de meeste mensen aardig zijn. Daan kon dat bevestigen en dat doe ik nu ook.

We staan aan de vooravond van een nieuw jaar. Twintigtwintig. De onopgeloste problemen uit 2019 (waaronder Pfas en stikstof) zijn – zoals gebruikelijk- doorgeschoven naar het nieuwe jaar.

Ik wens alle beleidsbepalers die met de oude problemen aan de slag gaan veel wijsheid toe in het nieuwe jaar. We hopen dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden om te voorkomen dat we onze kinderen opzadelen met een aarde die oververhit raakt.

Terwijl de bollebozen uit de regering op hun niveau werken aan een betere wereld kunnen wij onze bijdrage leveren door elkaar op straat te (blijven) groeten. Ook dat is kiezen.

Eric Kuijvenhoven

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

MIDDAGDIENST ZONDAG 26 JANUARI

Dit seizoen richten we ons op de basis van het geloof. De WWWWWWH's als het ware. We willen laagdrempelige middagdiensten organiseren en we willen dat de (rand)kerkelijke bezoekers nadenken over hun eigen geloof, hun twijfels en/of onzekerheden. We hopen dat we de liefde van God en wat dat voor ons betekent zullen ontdekken en dat we groeien in geloof.

In deze vierde middagdienst van het seizoen willen we ons bezig houden met de vraag: "Waarom geloof ik?"

De spreker In de dienst is Michelle Lanz en we worden muzikaal begeleidt door band All4One.

De dienst vind plaats op zondag 26 januari in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk.

Om 16:30 gaan de deuren open, om 17:00 start de dienst.

Na de dienst zal er soep en belegde broodjes aanwezig zijn.

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen!

Werkgroep Middagdiensten

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

EEN HARTELIJKE GROET AAN WIJK 1.

Na een termijn van vijf jaar zit de gebruikelijke ambtsperiode er per 1 januari royaal op en leg ik taak van ouderling neer. Los daarvan zijn er ook wel andere redenen om dit stukje vrijwilligerswerk los te laten: mijn leeftijd en ook het feit dat steeds meer andere zaken mijn aandacht vragen.

Ik heb een goede tijd gehad. De omgang met de contactpersonen heb ik als heel plezierig ervaren. En de keren dat ik op aangeven van hen of op eigen initiatief mensen uit mijn wijk heb opgezocht gaven ook mijzelf voldoening. Ik ben ook dankbaar voor het mij geschonken vertrouwen. In zulke gesprekken komen immers gemakkelijk heel persoonlijke dingen aan de orde. Ik heb één grote zorg: wie neemt het over? Op dit moment is er nog geen opvolger

bekend. Het zou heel fijn zijn als ik een opvolger op weg kon helpen. Dat zou wat glans geven aan mijn afscheid. Maar wellicht wordt er op korte termijn in voorzien? Ik hoop het van harte.

Het ga u allen heel goed.

Eduard Verhoef

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

KINDERKERSTFEEST IN DE KAPEL

Zondag 15 december 2019 werd in de Adventkapel het jaarlijkse kinderkerstfeest gevierd. Het was weer een vrolijke, mooie, gezellige gebeurtenis.

Zoals gebruikelijk werd een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten en wat dan overblijft is voor "Manege Zonder Drempels". Welnu na aftrek van de kosten kon aan deze prachtige instelling een bedrag van € 90 worden overgemaakt. Veel dank, namens de "Manege", voor de gulle gaven.

De verzorgers van het kinderkerstfeest

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

VERRIJKINGSREIS GHANA

Ik (Ilse) doe de opleiding verpleegkunde op de Utrechtse zorgacademie en zit momenteel in mijn 3^{de} leerjaar. In Februari ga ik met een kleine groep medestudenten een “verrijkingsreis” maken naar Ghana. Wij gaan in Ghana verschillende projecten bezoeken waaronder: ziekenhuizen, revalidatie centra's, zorginstellingen, basisscholen voor kinderen met een beperking en diverse sociale projecten. Ook gaan wij zelf aan verschillende activiteiten mee doen. In Ghana leeft bijna 1/3 van de bevolking onder de armoedegrens. Door deze reis hoop ik een indruk te krijgen van de zorg in ontwikkelingslanden.

Om deze fantastische reis te kunnen maken heb ik minimaal een bedrag van €1.800 nodig. Hiervan betreft € 800 voor de kosten van de reis welke ik **geheel zelf** zal betalen. Het resterende bedrag van € 1.000 is bestemd voor donaties aan alle projecten die wij gaan bezoeken en waar ik “sponsors” voor nodig heb. Daarnaast wil ik graag medische materialen kopen om daar te kunnen schenken.

Om sponsorgeld/donaties te krijgen wil ik graag een aantal acties organiseren waarvoor ik u/jou graag wil uitnodigen:



- **Vrijdagavond 10 januari**, vanaf 19:30 uur een spelletjesavond. Er staan allerlei gezelschapsspelletjes klaar die we samen kunnen spelen. Natuurlijk mag je jouw favoriete spel ook zelf meenemen! Of je nu een fanatieke speler bent, je van gezelligheid houdt, of dat je mij gewoon wil komen sponsoren..., u bent van harte welkom!



- **Zondag 12 januari** na afloop van de kerkdienst wat “lekkers” voor bij de koffie/thee.

Alle activiteiten zullen plaatsvinden in de Ontmoetingskerk Maartensdijk. Daarnaast organiseer ik zaterdag 11 januari ook nog een “high-tea” voor vrienden en familie.

Voor alle activiteiten vraag ik een vrijwillige bijdrage, bedrag zelf te bepalen, welke geheel ten goede komt voor de donaties aan de projecten van mijn reis.

U komt toch ook?

Groeten, Ilse

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Vrijdag 10 Januari

Spelletjesavond

Voor wie: Iedereen is welkom!

Wanneer: Vrijdag 10 januari 2020

Hoe laat: Inloop vanaf 19:30 uur

Waar: Ontmoetingskerk Maartensdijk



Deze vrijdagavond is het **tijd voor gezelligheid!**

Er staan allerlei gezelschapsspelletjes klaar die we samen kunnen spelen. Natuurlijk mag je jouw favoriete spel ook zelf meenemen!

Of je nu een fanatieke speler bent, je van gezelligheid houdt, of dat je mij gewoon wil komen sponsoren..., je bent **van harte welkom!**

Entree en koffie/thee is gratis, drankjes tegen een zeer geringe prijs.

Ik organiseer deze avond om sponsorgeld op te halen voor mijn "verrijkingsreis" naar **Ghana** voor donaties aan alle projecten (ziekenhuizen, revalidatie centra's, zorg- instellingen, en diverse sociale projecten) die ik daar ga bezoeken.



Ik hoop dat u een vrijwillige (sponsor) bijdrage wil doen!!*



*Al het sponsorgeld wat ik ophaal komt volledig ten goede aan de donaties voor de projecten, kosten van de reis betaal ik geheel zelf.

Meer Informatie: Ilse Ploeg, mail: ilse.ploeg@holmail.nl of telefoon: 06-20520086

NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST

Zondag 5 januari 2020 – Matteüs 2:1-12

Zie je het licht?

Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eer bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt.



Zondag 12 januari 2020 – Matteüs 3:13-17

Vertrouw me maar.



Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus' doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.

Zondag 19 januari 2020 – Johannes 1:29-2:11

Voorproefje

De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana.



Zondag 26 jan 2020 – Matteüs 4:12-22

Het licht zien



ze moeten doen.

Simon en zijn broer Andreas zijn vissers. Maar opeens verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon wat

Namens de kindernevendienst,
Joëlla Vermeulen

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*



DE BIJBEL OP TV BIJ SBS6

In het SBS6-programma *Holland van Boven* van 1 december 2019 was ook het NBG in Haarlem te zien.

In beeld kwamen onder meer onze vertalingen, onze wereldwijde inzet, de Prentenbijbel, de app met de Rembrandtroute en de bibliotheek.

Holland van Boven is een tv-programma met mooie beelden en verhalen waarin elke week een andere provincie centraal staat.

‘Hun belangstelling laat zien dat ons werk opvalt en dat de Bijbel een heel bijzonder boek is’, zegt NBG-persvoorlichter Peter Siebe, die de tv-reportage voorbereidde. ‘Ik zie hierin de onbevongen houding van een nieuwe generatie tegenover de Bijbel.’

Dynamisch

De Bijbel is een oud boek en het NBG wordt soms gezien als instituut in een ivoren toren. Siebe: ‘Als uw familieleden, vrienden, burens of collega’s niet weten hoe actueel de Bijbel en hoe dynamisch het NBG is, attendeer hen dan op deze reportage. Of ga samen met hen kijken.’

Het fragment over het Bijbelgenootschap is te zien op de website van het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

OVERIGE -KORTE- BERICHTEN

www.pknmaartensdijk.nl

Op onze site wordt wekelijks de Nieuwsbrief en informatie over de aanstaande kerkdiensten geplaatst. Maandelijks plaatsen we de BIJEEN en daarnaast kunt u nuttige informatie over onze kerk vinden. Heeft u vragen, suggesties of wilt u een bericht plaatsen, mail dan naar: info@pknmaartensdijk.nl.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_**

BIJBEL LEESROOSTER JANUARI 2020 - NBG

woensdag	1 januari	<i>Nieuwjaarsdag</i> Jesaja 55:1-13	Gratis, maar niet voor niets
donderdag	2 januari	Jesaja 56:1-8	Gods belofte voor iedereen
vrijdag	3 januari	Matteüs 1:1-17	Drie keer veertien
zaterdag	4 januari	Matteüs 1:18-25	Blijde verwachting?
zondag	5 januari	Matteüs 2:1-12	Volg de ster van Betlehem
maandag	6 januari	Matteüs 2:13-23	Rachel huilt
dinsdag	7 januari	Matteüs 3:1-17	Vuurdoop en waterdoop
woensdag	8 januari	Jesaja 56:9-57:6	Let op het einde
donderdag	9 januari	Jesaja 57:7-13	Afgodsprostitutie
vrijdag	10 januari	Jesaja 57:14-21	Een weg terug
zaterdag	11 januari	Jesaja 58:1-5	Geen vormen ...
zondag	12 januari	Jesaja 58:6-14	... maar normen
maandag	13 januari	Jesaja 59:1-8	Aan God zal het niet liggen
dinsdag	14 januari	Jesaja 59:9-15a	Schuldbewust
woensdag	15 januari	Jesaja 59:15b-21	De HEER redt en bevrijdt
donderdag	16 januari	Jesaja 60:1-14	Stralen van geluk
vrijdag	17 januari	Jesaja 60:15-22	Eeuwig licht
zaterdag	18 januari	Jesaja 61:1-11	Jubeljaar
zondag	19 januari	Jesaja 62:1-12	Naamsverandering
maandag	20 januari	Psalm 96	Nieuw lied
dinsdag	21 januari	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
woensdag	22 januari	Spreuken 1:20-33	Wijs wijsheid niet af
donderdag	23 januari	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
vrijdag	24 januari	Matteüs 4:1-11	Woestijnreis
zaterdag	25 januari	Matteüs 4:12-25	Startpunt
zondag	26 januari	Psalm 139:1-12	Loving Father is watching you
maandag	27 januari	Psalm 139:13-24	Intieme relatie
dinsdag	28 januari	Spreuken 3:1-20	Onderwijsheid
woensdag	29 januari	Spreuken 3:21-35	Leven zonder angst
donderdag	30 januari	Spreuken 4:1-13	Wijs met wijsheid
vrijdag	31 januari	Spreuken 4:14-27	Bewandel de goede weg

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK IN MAARTENSDIJK

- 5 januari 09.30 uur Ds. J.J. Sijl, Amersfoort
Collecte: 1) Kerk 2) Solidariteitskas
Kindernevendienst: Bertine van Oostveen
Oppasdienst: Suzanne Hasenaar
- 12 januari 09.30 uur Da. E. Jansen, Mijdrecht
Collecte: 1) Kerk 2) Diaconie
Kindernevendienst: Hellen vd Kamp
Oppasdienst: Margriet van der Vaart
- 19 januari 09.30 uur Ds. R. Alkema
Viering Heilig Avondmaal (kring)
Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Missionair werk
Kindernevendienst: Tanja Lake
Oppasdienst: Heidy Bundels
- 26 januari 09.30 uur Ds. R. Alkema
Doopdienst
Collecte: 1) Kerk 2) PKN – Jeugdwerk
Kindernevendienst: Nienke Koeman
Oppasdienst: Zoë van Barneveld en
Ilse Ploeg
- 17.00 uur Mevr. Michelle Lanz
m.m.v. de band ALL4One
Thema: Waarom geloof ik?
Collecte: 1) Bestrijding onkosten
- 2 februari 09.30 uur De heer J. Grootendorst
Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Werelddiaconaat
Kindernevendienst: Joelle
Oppasdienst: Corine de With



Na alle zondagdiensten wordt er koffie geschonken.
Op zondag 12 januari zijn er voorbeeldbrieven van
Amnesty International. Op zondag 26 januari is de
Wereldwinkel aanwezig.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*



DIENSTEN IN DE ADVENTKAPEL IN HOLLANDSCHE RADING

- | | |
|------------|---|
| 5 januari | <u>Geen</u> dienst in de Kapel; zie diensten
Ontmoetingskerk |
| 12 januari | 11.00 uur Da. E. Jansen, Mijdrecht
Collecte: 1) Kerk 2) Diaconie
Geen zondagschool/oppasdienst |
| 19 januari | 11.00 uur Ds. R. Alkema
<u>Heilig Avondmaal (kring)</u>
Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Missionair werk
Geen zondagschool/oppasdienst |
| 26 januari | <u>Geen</u> dienst in de Kapel; zie diensten
Ontmoetingskerk |
| 2 februari | 11.00 uur De heer J. Grootendorst
Collecte: 1) Kerk 2) PKN - Werelddiaconaat
Geen zondagschool/oppasdienst |



Na alle diensten wordt er koffie geschonken.
Op 12 januari is de Wereldwinkel aanwezig en zijn er voorbeeldbrieven van Amnesty International.



Wij wensen u/jou een jaar met elke dag veel zon en alleen maar positieve dingen als dat eens even kon.
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk, dan kan uw/jou nieuwe jaar zeker niet meer stuk.

* _ * _ * _ * _ * _ * _ *